

Aan burgemeester en wethouders.

Raadsleden

Betreft: waar vindt racisme plaats

Dames en heren,

Rotterdam 15-11-2019

De traditie van Sint en Zwarte Piet heeft al heel lang mensen verbonden in ons land en is voor de kinderen, ruim voor iemand macht zocht door misbruik van een woord, een jaarlijks belangrijk feest. Weken kijken kinderen er naar uit, spanning, pret, vol verwachting want de goede Sint met zijn zwarte knecht komt eraan. Geen enkel kind heeft ooit een verbinding gelegd tussen de kleur van Zwarte Piet en gekleurde inwoners van ons land laat staan slavernij, dat doen obsessieve, naar macht hongerende adolescenten want volwassen wil ik ze niet noemen.

De meerderheid van ons land wil gewoon de traditie behouden en voor zover ik weet, is democratie het voldoen aan de wens van de meerderheid en als er iets anders zou moeten zijn, dat er dan overlegd wordt tussen mensen met een gezond verstand, redelijkheid als eigenschap, kennis van zaken(hoe zit het met de slavernij, waar komt Zwarte Piet vandaan) en boven de twintig, **nooit** over de hoofden van kinderen dan **wel ten koste** van hun feestje.

Wij hebben het recht van protesteren en het recht op een mening, maar **waar zijn de rechten van de kinderen daarin?** En zou het protesteren tegen iets wat tussen volwassenen speelt, niet daar moeten plaatsvinden, waar het zich afspeelt. Ik noem wat mogelijkheden: racisme en discriminatie op straat, in wijken, bij organisaties/ bij instellingen/ bij overheden/bij burenen/familie/vrienden/in eigen kring etc. Kinderen discrimineren niet tenzij ze opgestoot worden door 'volwassenen', kinderen pesten elkaar en dat gaat over alle mogelijke onderwerpen, het corrigeren van pesten is van groot belang maar dat is wat anders dan discriminatie/racisme. En wat zo aardig is of misschien niet, racisme en discriminatie vindt plaats tussen alle groepen, alle kleuren, alle nationaliteiten en niet alleen tegen elkaar maar ook onderling en dat doen mensen die de leeftijd van volwassenheid bereikt zouden hebben.

Zwarte Piet racisme noemen vind ik **het criminaliseren** van Zwarte Piet en naar mijn mening, is dat wettelijk niet toegestaan, het is gewoon laster.

Een deel van onze kinderen worden geïndoctrineerd, gehersenspoeld door salafisten, door allochtone inwoners die onze grond beginselen afwijzen en hun kinderen leren dat zij zich niets van onze waarden/normen/wetten hoeven aan te trekken en nu ook nog door de groep van J. Afriyie die zijn leer via "boekjes" op scholen verspreidt. Als het zo doorgaat is kinderporno minder schadelijk, alleen al, omdat die hun leer niet op scholen mogen verspreiden, verder vind ik het walgelijk. Afriyie

komt uit Ghana, heeft een strafblad(geweld)vindt dat hij geen boodschap heeft aan onze tradities en hoe wij denken over de omgang/benadering met/van kinderen,maakt hier zijn eigen wetjes, dus maakt eerst gebruik van alle voorzieningen en onze gastvrijheid en begint dan een club, die kinderen en winkeliers/ andersdenkenden lastigvalt met zijn clubleden en het kinderfeestje verknalt. Daarbij verdient hij er veel geld aan en dat brengt mij bij de redenen die opgegeven worden voor racisme en het moeten verdwijnen van Zwarte Piet:

- Ik voel mij weleens buiten gesloten(getinte jongeman interview)
- Ik ben wel eens gepest (getinte jonge vrouw interview)
- het herinnert mij aan de slavernij(zeer doorvoede Surinamer van een jaar of dertig,lachend op tv)
- ik had een slechte jeugd (jonge blanke knul op tv)
- ik krijg geen opdrachten (jonge blanke documentaire maakster op tv)
- in de wijken is polarisatie(jonge getinte vrouw op tv)
- ik had recht op die baan (jonge allochtone knul op tv)
- alles verandert (cliché/eigen behoefte kindertherapeute op tv)
- het zijn vooral de voorstanders van de traditie die geweld gebruiken,de tegenstanders hebben het recht. (Spreekster promoveerde daarop, had een splinter cq boom in haar oog tijdens haar onderzoek, radio)

Kunt u mij zeggen wat deze redenen met Zwarte Piet te maken hebben.

J.Afriyie jammert dat hij en zijn club kick-outs zo vreedzaam zijn,(heeft zelf een strafblad ivm geweld tegen de politie) wat voorbeelden:

- Winkeliers worden bedreigd
- Andersdenkenden worden bedreigd dan wel uitgescholden voor fascist,
- Kick-outs schreeuwen zo hard op de Erasmusbrug zodat de kinderen de muziek niet kunnen horen en mee kunnen zingen, een voor kleine kinderen beangstigende situatie, gebruiken megafoon
- Kick-outs dragen borden met nare teksten **gericht naar** de kinderen
- Er worden nu uit een grote groep 13 kickouts vervolgd wegens wangedrag en agressie en vanaf de intocht zal dit aantal ruim aangevuld gaan worden,zij zijn op oorlogspad en niet om Zwarte Piet maar omdat zij ontevreden zijn

Het kan dat dit in Ghana vreedzaam is, naar mijn mening hier niet.

Vervolgens.

Het gevoel gekwetst te worden omdat het de slavernij oproept.

In het boek: geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, van Prof. P.C. Emmer wordt het verloop van die handel beschreven. Uit zijn onderzoek blijkt dat het de **afrikanen,sommige inwoners van Curaçao en Suriname waren die de slaven aan de handelaren verkochten dan wel hun voordeel eruit haalden.** Dus het waren de voorvaderen van degenen die hier zeuren over de slavernij die de verkopers waren, daarbij ook gevoegd de surinamers t.a.v. blanke slaven die zij hadden, heb ik ze

nog niet over gehoord. Ik wil hier zeker de praktijken van slavenhandelaren, politici en scheepsmagnaten van die tijd niet goedpraten, het was en is nog steeds mensonterend, (slavenhandel wordt nu mensenhandel genoemd maar komt vaak op hetzelfde neer) maar houdt op met zeuren en kijk eens in de spiegel voor je wilt wijzen. Wil je een vreselijke tijd herdenken, prima, maar vergeet dan daarbij de rol van de eigen voorvaders niet en laat Zwarte Piet erbuiten.

De slaven liepen in vossen, de eerste slaaf die kleurrijk gekleed was, met sieraden, springend en strooiend met pepernoten, is nog niet gevonden, de kick-outs met hun leiders zouden die eens kunnen gaan zoeken. Dan moeten ze niet naar de Antillen gaan, Suriname of Curaçao want daar zijn alle pieten zwart of daar moeten alleen racisten wonen als ik hun visie volg. Dan is daar veel werk voor ze te doen. Het zou over de huidskleur gaan, dan ben ik erg verbaasd als ik die groepen kick-outs zie, want blank heeft dan bezwaar tegen de eigen huidskleur, dus gaat het over huidskleur ? of eigen ontevredenheid, behoefte aan rellen schoppen!

Ieder Nederlander die enige scholing heeft gevolgd weet waar de Sint vandaan komt en dat hij Moren vrijkocht van de slavernij. De kleding van de pieten is in de loop van de tijd veranderd in bijzonder kleurrijk, de inhoud van hun functie ook, hun status werd verhoogd. Die vrijgekochte slaven werden de knechten van de Bisschop/Sint (kregen een veel beter leven), knecht was een normale term in die tijd en het is nog niet zolang geleden dat wij die term hadden voor ieder die geen leidinggevende

functie had of eigenaar was van een bedrijf, wij kennen: de boerenknecht, de huisknecht, slaggersknecht, bakkersknecht en u weet er vast nog meer. Knecht en slavernij hebben dus niets met elkaar te maken. Daarbij is de naam van knecht wel veranderd, maar de inhoud van functies nog vaak hetzelfde. Het is nog altijd zo, dat een baas de dienst uitmaakt, dus zijn wij allemaal knechten van de baas, alleen noemen wij het nu: werknemer of een nog veel aantrekkelijker voorbeeld: interieurverzorger wat bij mij de cynische lachspieren aanzet want zij ruimen nog steeds de troep en viezigheid van anderen op.

Discriminatie als je boven de vijftig bent is een dagelijks feit binnen bedrijven, organisaties, overheden, al jaren, er worden jongere werknemers aangenomen. Zelfs al zijn er vacatures, dan worden die liever niet ingevuld dan dat er een geschikte vijftigjarige wordt aangenomen, het zijn niet alleen allochtone inwoners of gekleurde inwoners die niet aan een baan komen. Ik ben mijn leven lang gediscrimineerd en met mij vele vrouwen van mijn leeftijd, geboren in de oorlog. Racisme komt in elke groep voor als je een andere levensstijl kiest of een andere voorkeur hebt van partner.

Een behoorlijk aantal surinamers/ marokkanen /turken en andere nationaliteiten zoeken elkaar op en daar horen blanke Nederlanders niet bij, zij worden niet binnen hun kring toegelaten en die nationaliteiten/ inwoners klagen over discriminatie en racisme. Vreemd toch!

De gekleurde inwoners van ons land hebben elk jaar in Rotterdam hun zomer carnaval, zij kleden zich dan uitdagend, kleurrijk met veel

versieringen, dansen en springen in het rond, maken enorme herrie en de drank vloeit rijkelijk. Als ik het goed begrijp mogen gekleurde inwoners van ons land zich wel uitdossen met vele kleuren en oorringen, maar Zwarte Piet niet. Dat begrijp ik even niet.

Samengevat:

Afrikanen/inwoners van Curaçao en Surinamers hebben zelf een aandeel gehad in de handel/behandeling van slaven, die informatie houdt S. Simons achter of zij heeft zich bewust niet geïnformeerd.

Degene die zich zo gekwetst zou voelen bijvoorbeeld Afriyrie verdient veel geld aan het misbruik van het woord racisme, J. eveneens, naar mijn mening gaat het bij echte gevoelens niet om geld (als iedere inwoner van ons land als hij/zij zich gekwetst voelt aanpassing eist, hebben wij straks 17 miljoen overheden nodig om iedereen te bedienen) A. J. en Simons zijn ongeloofwaardig en met hen hun clubleden, de kickouts.

Als je racisme wilt bestrijden ga je naar de plekken waar volwassenen zijn die zich hier aan schuldig maken.

Racisme en discriminatie vindt overal plaats, tussen alle groeperingen, kleuren, nationaliteiten, ook onderling.

Informatie zoeken hoort bij het vormen van een mening ook als die je niet aanstaat, het blijkt hersen hack of te wel elkaar napraten (M.Sitskoorn) te zijn bij de kick outs en de leiders A.J./S.Simons.

Uit de eerder genoemde voorbeelden blijkt dat kick outs agressief gedrag vertonen bij het afdwingen van hun gelijk ten koste van kinderen, hun leiders zijn niet in staat tot enige redelijkheid of het lezen van informatie die hen niet bevestigt maar tot nadenken zou dwingen en niet zoals de NPO/NOS ons probeert wijs te maken alleen de voorstanders, die agressie gebruiken, overigens is de NOS niet onafhankelijk maar gestuurd

De leiders van de kick outs o.a. S. Simons blijken niet op de hoogte te zijn van het ontstaan van Sint en Zwarte Piet of willen dat niet weten

De redenen die kick outs opgeven als grond van hun bezwaar tegen Zwarte Piet gaan nergens over slavernij en Zwarte Piet, maar alleen over ontevredenheid om dat zij niet hebben waarvan ze menen dat zij er recht op hebben en over situaties/plekken waar iets mis is die ver van Zwarte Piet afstaan of een narcistische obsessieve behoefte aan macht. De redenen die zij zelf op de tv, in interviews genoemd hebben, heb ik niet verzonnen, leest u hierboven en gaan over eigen belang

Geeft u nu toe aan de kick outs, dan krijgt u te maken met een stevige tegenbeweging wat nog meer verwarring voor kinderen zal op leveren en meer politie inzet. U kunt tevens de straatbordjes en beelden van mannen uit onze geschiedenis wel alvast gaan verwijderen want dat wordt hun volgende eis, ook Kerst staat bij hen op de lijst

Als u de democratische beginselen uitvoert, dan wordt het tijd, de meerderheid die vasthoudt aan de traditie te beschermen of zijn die beginselen door gemeenten aan de wilgen gehangen

Protesteren is een recht, een ongestoord kinderfeest is ook een recht. Zwarte Piet racisme noemen is laster, een kinderfiguur wordt gecriminaliseerd

Mijn voorstel is: alle protesten tegen Zwarte Piet van wie dan ook, vinden in het vervolg plaats op grote afstand van de kinderen, buiten het zicht en gehoor van de kinderen, u hebt een plicht kinderen te beschermen tegen agressie. Een van de voorbeelden is de gemeente Maassluis die de protesten bij de kinderen in de buurt verbod, het kan dus wel.

U denkt dat het niet kan buiten het gehoor/zicht van kinderen? Mogen boeren/bouwers/onderwijzers etc. dan ook op het Binnenhof protesteren want als kinderen lastiggevallen mogen worden, dan toch politici ook en politici hebben de leeftijd van volwassenheid bereikt, die kunnen er tegen. Hieruit blijkt, dat een verbod voor een bepaalde plek wettelijk kan zoals bij kinderen.

Stop de indoctrinatie op scholen van:

- salafisten die moord aanprijzen,
- allochtonen die kinderen leren onze waarden/normen/wetten aan hun laars te lappen
- en die van J. Afriyie met zijn boekje over haatdragende informatie mbt Zwarte Piet

Geef onze kinderen hun traditionele feestje terug zonder verstoring en zou er iets moeten veranderen aan een uiterlijk, dan in overleg tussen volwassenen buiten gehoor van kinderen en niet op de manier waarop het nu gaat. En racisme bestrijden, op de juiste plaatsen!

Mw.M van der Staaij, Rotterdam